

**VERDER O.A. IN
DIT NUMMER:**

**CORONA
(VERVOLG)** 2

**VERGETEN
(GEDICHT)** 2

**OPENING
GERENOVEERDE
HUISKAMER** 3

CARNAVAL 4

PAASWEEKEND 4

**NIEUWE
VRIJWILLIGERS** 5

WIST U DAT... 6

IN MEMORIAM 7



CORONA

Het coronavirus... het lijkt alsof alles en iedereen in het teken staat van deze crisis tegenwoordig. Erg begrijpelijk natuurlijk, want het heeft een enorme impact op ons allemaal. In de toespraak van Koning Willem-Alexander sprak deze zijn hoop uit “dat saamhorigheid en trots ons zal blijven verbinden” en “dat wij het coronavirus niet kunnen stoppen maar het eenzaamheidsvirus wel”.

Het voorgaande blijkt uit alle lieve en hartverwarmende reacties van familie van bewoners, kinderen en inwoners van Slagharen en omgeving. Het is overweldigend en stil

makend. Wat een lieve kaartjes, prachtige bloemen, mooie schilderijtjes en tekeningen hebben wij mogen ontvangen. Namens het hele team van de Eik en al onze bewoners willen wij daar iedereen hartelijk voor bedanken, dit helpt zó mee om samen deze tijd zo draagbaar mogelijk te maken. Ook zijn we dankbaar voor het begrip dat wij hebben gekregen op de te nemen maatregel om onze woonlocatie te moeten “sluiten”. Wij zullen er alles aan doen om contact toch mogelijk te maken tussen onze bewoners en familie. Samen staan wij sterk!

In deze nieuwsbrief aandacht voor de vele attenties maar gelukkig ook nog voor andere zaken. Wij wensen u veel leesplezier en daarnaast veel sterkte in deze moeilijke tijd!

EIKNIEUWS:

- **Periodieke nieuwsbrief**
- **Voor bewoners van Huize De Eik en hun familieleden en mantelzorgers**

CORONA (VERVOLG)

Vanwege het Coronavirus zijn de deuren van Huize De Eik voorlopig helaas gesloten voor bezoekers. Dat de maatregel noodzakelijk is voor het welzijn van onze bewoners en personeel mag duidelijk zijn, maar dat de sluiting voor bewoners, familie, mantelzorgers, vrienden en bekenden als heel vervelend wordt ervaren begrijpen wij als geen ander.

Gelukkig worden we niet vergeten. Zoveel attenties, bloemen, mooie kaarten, tekeningen en berichten, we worden er stil van. Op deze pagina een kleine compilatie van al het moois dat we mochten ontvangen en dat we nog steeds ontvangen. Dank daarvoor!



Dag Toppers
in de zorg,
Een klein presentje
als dank voor jullie
goede zorg! In deze tijd.
Ik wil jullie bedanken
dat ik nog enigszins contact
kan hebben met mijn
vader door het beeldbellen
Ik mocht mijn vader nu "los
laten" wat niet makkelijk
voor mij is! Als ik wat
kan betekenen voor jullie
buiten de deuren, laat het me
weten!! Jeannette Lambaerck

Dag lieve bewoners van de Eik,
te harde werkers/verzorgers.
Hier een aantal schuldertjes die
wij gemaakt hebben om aan jullie
te geven.
Speciaal omdat we weten dat
jullie geen bezoek kunnen ontvangen.
Heel veel groeten van ons
uit Thomashuis De Krim
van Harold, Tom, Hilde,
John, Maarten, Marcel, Mike,
Julian & Erik
Opida & Peggy



In deze moeilijke tijd door het coronavirus wil ik U heel veel sterkte wensen en wij hopen dat deze ellende weer gauw voorbij is zodat U spoedig uw familie weer in de armen kunt sluiten
Zomaar een dorpsgenoot



Vergeten

Ben jij het al vergeten?
Die wereld waar we elkaar
Gewoon aan konden raken?
Of knuffelen, of kussen,
of gewoon een hand?

Ben jij het al vergeten?
Die wereld waar waarin we
Gewoon samen konden zijn?
Gearmd konden lopen?
Een hand door je haar?

Ben jij het al vergeten?
Die wereld waarin we
Niet bang hoefden te zijn?
Voor iets zo klein,
zo onzichtbaar?

Ben jij het al vergeten?
Die wereld waarin je niet
Alleen hoefde te sterven?
Zonder afscheid?
Een laatste kus?

Zal jij het ooit vergeten?
Dat er een tijd is gekomen
Waar in we niet de baas waren?
Maar de natuur ons de baas was?

We zullen het niet vergeten.
Ook als vandaag al lang geleden is
Dat we samen alleen waren
En alleen maar samen wilden zijn.

BK

OPENING GERENOVEERDE HUISKAMER



In de maand januari heeft er een grote verbouwing plaatsgevonden in de huiskamer. Dit betekende dat alle activiteiten daar niet meer konden plaatsvinden en dat we moesten uitwijken naar de Kerkzaal. Dit vroeg aanpassing van onze bewoners en van ons personeel. Samen zijn we erin geslaagd

om deze periode vlekkeloos te laten verlopen. Het resultaat mag er zijn! Er is een nieuwe pvc vloer gekomen, alle wanden zijn lichter gesausd, gordijnen gewassen en aangepast door onze collega Nardie, enkele bewoners en vrijwilligers Amanda Kosse, Madelon van Dijk en Marriët Schlepers. Rinus Schepers en Roel Spijker

hebben de gordijnen weer opgehangen. Er zijn nieuwe spots gekomen om de mooie achterwand uit te lichten. Verder zijn er wat kasten weg gehaald en de huiskamer is opnieuw ingericht.

Op zaterdag 1 februari hebben we de gerenoveerde huiskamer feestelijk geopend. Onze eigen vrijwillige topklussers die de periode van renovatie hebben mee geholpen werden in het zonnetje gezet.



STICHTING VRIENDEN VAN DE EIK

In de vorige nieuwsbrief informeerden wij u al over de oprichting van deze stichting. De ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) ligt momenteel in aanvraag bij de belastingdienst. Het hebben van

zo'n ANBI status heeft als voordeel dat wij over onze ontvangen schenkingen geen belasting hoeven te betalen. Ook als schenker kun je profiteren van belastingvoordeel. Zodra deze status is toege-

kend zullen wij u verder gaan informeren hoe het mogelijk is om vriend te worden van Stichting vrienden van de Eik. In een volgende nieuwsbrief zal het bestuur zich aan u voorstellen.

CARNAVAL BIJ HUIZE DE EIK



Slagharen en Carnaval horen bij elkaar. Daarom werd er weer, vóórdát er nog sprake was van een coronacrisis, volop Carnaval gevierd op zondag 23 februari bij de Eik.

Om 13.00 uur stond de Raad van Elf en de kinderraad op de stoep met de dansmariekjes. Collega's met een groot hart voor carnaval hadden de huiskamer mooi versierd. De meeste van onze bewoners

waren prachtig uitgedost en zaten klaar voor een feestje en dat werd het! Samen zingen en plezier maken. En wij werden weer verrast met een heerlijke grote krentenwegge, waar we nooit gewend aan willen raken!!

Geweldig dat collega's zich hier samen weer zo voor hebben ingezet!

PAASWEEKEND

Afgelopen paasweekend zijn onze bewoners en personeel verwend met heerlijke traktaties! Op zaterdag werd er gebak bezorgd door Jaha Vloeren (overburen) en op 1e Paasdag werden we getrakteerd op een heerlijke paasbrunch, aangeboden door Diana Boer en Henri Koopman (eigenaren pand Huize de Eik).



NIEUWE VRIJWILLIGERS BIJ HUIZE DE EIK

Enige tijd geleden plaatsten wij op facebook en in het kerkblad een oproepje voor een nieuwe vrijwilligster op de vrijdagmiddag, 1x per maand om de kerkdienst te begeleiden. We waren blij verrast met de reactie van Truus ten Brinke. Met uitzondering van de maand juni en september zal Truus helpen bij de kerkdienst en bij het gezamenlijk thee drinken na die tijd. Ook hebben wij een nieuwe vrijwilligster bereid gevonden om te helpen bij de Bingo, elke 2e dinsdagmiddag van de maand. Omdat Janny Luiken in december is gestopt als vaste vrijwilliger zochten wij een nieuw maatje naast Jenny Corte. Wij zijn heel blij dat Lydia Wellen dit wil oppakken en Henk Wellen assisteert de dames waar nodig.

LYDIA WELLEN-DE GOOIER

Mijn naam is Lydia Wellen-de Gooijer en ik woon in Slagharen. Ik ben in Canada geboren, opgegroeid en immigrerde naar Nederland 45 jaar geleden om te trouwen met Henk (hij is ook vrijwilliger bij De Eik). We hebben 3 zonen en 3 kleinkinderen.

Jarenlang genoot ik van mijn

werk als onderwijzeres in Canada en later hier in Nederland bij de Internationale School in Vilsteren. Daar runde ik de Engels afdeling en gaf les aan kinderen van over de hele wereld.

De laatste 20 jaar van mijn werkzame tijd was ik 'juf van groep 3' op de Prof. Titus Brandsmaschool in Hoogeveen. Inmiddels ben ik al 5 jaar gepensioneerd en geniet van mijn kleinkinderen, vele hobby's zoals Postcrossing, kamperen, lezen en vrijwilligerswerk. De natuur en ge-



woon buitenszij vind ik geweldig; ik ben natuurgids en doe kinderactiviteiten voor Landschap Overijssel, begeleid wandelingen voor Gezond Natuur Wandelen in Ommen en ik tennis en golf.

Ik ben gevraagd om samen met Jenny Corte de bingo mid-

dagen te verzorgen bij De Eik. Ik ervaar dit als een fijne manier om in contact te zijn met de bewoners hier.

TRUUS TEN BRINKE



Mijn naam is Truus ten Brinke, geboren en getogen in Schuinesloot maar woon alweer 42 jaar in Slagharen. Ik ben getrouwd en heb 3 zonen en kleinkinderen.

Mijn hobby's zijn tuinieren, wandelen en fietsen. Vanaf 1994 tot juni 2019 heb ik gewerkt als kraamverzorgster in Drenthe bij de Kraamvogel. Nadat ik gestopt ben en een tijdje niets heb gedaan, heb ik mij aangemeld als vrijwilliger bij Huize de Eik om te helpen 1x maand bij de kerkdienst en om te wandelen met bewoners.

NL DOET

In verband met het Corona virus had het Oranje fonds geadviseerd om de NL Doet dag van vrijdag 13 maart jl niet door te laten gaan. Natuurlijk vonden wij dit erg jammer want we zouden met een team van 18 vrijwilligers aan de slag gaan!



Omdat alle materialen wel al waren aangeschaft hebben we gelukkig onze vrijwillige tuinmannen bereid gevonden om de voorjaarsbloemen in de nieuwe potten te zetten.

Roel Spijker had wel 15 vogelhuisjes in elkaar getimmerd en ook deze zijn aan de vele bomen bij de Eik opgehangen. Gelukkig mochten wij de ruimte in de groepsaccommodatie gebruiken voor een kop koffie en koek om onze bewoners te beschermen.

Het terras bij de Eik ziet er weer gezellig uit en de vogeltjes kunnen volop beginnen aan hun nestjes!



WIST U DAT...

...onze koks graag uw **lievelingsgerecht** koken als u jarig bent?

... elke laatste donderdag van de maand in de Parochiezaal in Slagharen (bij de RK kerk) een **kerkdienst** is om 10.00 uur? Pastoor Wenkers deze dienst leidt.

...na de kerkdienst er gelegenheid is om samen **koffie** te drinken? Iedereen is welkom!

... Henk Wellen (onze vrijwilliger van de dinsdagmiddag) ook bereid is om u te **brengen** naar bijv. de huisarts, de tandarts of wanneer u familie wilt bezoeken? ...

u dit altijd kunt **doorgeven** aan Henk Wellen of bij een van de

medewerkers?

... wij in de huiskamer een mysterieus **raam** (zie foto pagina 3) hebben?

...onze vrijwilliger Henk Klaassen **stopcontacten** onder de trap op de begane grond heeft gemaakt?

...dat deze ruimte is bedoeld voor het neerzetten van de **scootmobiel**?

...onze tuinmannen op een regenachtige dag de **gang** naar de Kerkzaal wit hebben gesausd en dat deze er een stuk frisser uitziet?

...de oude huiskamer nu "**Refter**" heet?

...dat deze naam "**eetzaal** in een klooster" betekent en dat

wij dit een heel toepasselijke naam vinden omdat onze medewerkers hier altijd eten?

..vanaf februari elke 1e vrijdag van de maand ook bewoners van onze woonlocatie Kloosterstaete uit Hoogeveen komen **aanschuiven** bij de kerkdienst bij de Eik?

...dat we na die tijd samen **gezellig** koffie en thee drinken? Zij zijn van harte welkom!

...wij enige tijd geleden een mooie **gift** hebben ontvangen van de RK kerk uit Slagharen?

...wij hiervan leuke **gezelschapsspelen** hebben gekocht (vier op een rij, een magneet spel en een parachute voor de gym?

EIKNIEUWS

Wilt u contact met de redactie of een bijdrage leveren aan deze nieuwsbrief?

Neem dan contact op met:

Mariëlle Visser

PR Medewerker Huize De Eik

Telefoon: 0523 - 22 50 05

e-mail: marielle.visser@zorgzaak.nl

U kunt ook altijd een berichtje voor haar achterlaten bij de receptie!



IN MEMORIAM

In het vorige Eikenblad heeft dhr. H. Kosse ons nog over zijn leven verteld niet wetende dat hij enkele weken daarna zou overlijden. Wat bijzonder dat we nog even hebben mogen meegenieten van zijn rijke leven.

En zo zijn er de afgelopen maanden tot ons verdriet meer dierbare mensen overleden die lang of iets korter in Huize de Eik hebben gewoond. Afscheid nemen van mensen met wie je zoveel ervaringen hebt gedeeld heeft een grote impact op onze bewoners en ons personeel. Daarom noemen wij uit eerbied hun namen en danken wij hen voor hun liefde en gezelligheid:

Mevrouw Bruins-de Gooijer

De heer Kosse

Mevrouw Stuiver-Hoornstra

De heer Hakkers

Mevrouw Lensen-van Os

Mevrouw Spang-Hannink

Mevrouw Brink-Hofsink

